

BEVRIJD TOT VREUGDE

WEEK VAN GEBED 2023



BEVRIJD TOT VREUGDE.

Vreugde - de fundamentele melodie van het koninkrijk van God

De titel van deze Week van Gebed wekt al vreugde op. Terwijl ik de onderwerpen en slogans bekijk, realiseerde ik me dat er zoveel redenen zijn om me te verheugen!

Ja, er is klimaatverandering. De schepping lijdt. En toch, ondanks al deze negatieve effecten, is er nog zoveel schoonheid, zoveel reden tot verwondering, zoveel veerkracht en vruchtbaarheid. We kunnen daarom vreugde hebben in de schepping en we mogen ons allemaal verheugen in Gods gaven!

Als we de Week van Gebed 2023 ingaan ligt Kerstmis net achter ons. We hebben ons verheugd in Jezus Christus, de Brenger van Vreugde. En opnieuw hebben we ons verwonderd over een kribbe vol vreugde. Niet een paleis, maar een kribbe!

Een van de gevolgen van de komst van Jezus naar deze wereld is dat hij ons zijn Heilige Geest heeft gezonden. Als gelovigen kunnen we genieten van de vrucht van de Heilige Geest. Deze kracht laat vreugde groeien op het pad van discipelschap.

En zelfs als het moeilijk wordt, kunnen we ons vastklampen aan de belofte dat we geschapen zijn voor vreugde. Vreugde als een kenmerk van een vervuld leven. Niet alleen een leven dat goed voelt, maar een leven dat recht gezet wordt door de drie-enige God en in het gezelschap van zijn volk.

Er is vreugde in saamhorigheid. In een wereld waar eenzaamheid steeds groter wordt, kunnen we samen de grote daden van God vieren. Vreugde in en door gemeenschap.

En ja, er gaat wel eens wat mis. Maar er is hoop en we kunnen ons verheugen in berouw. Want bekering betekent thuiskomen waar we thuishoren, en het houdt verlossing in, niet alleen voor ons eigen leven, maar ook voor anderen die door God worden gevonden. Nog een reden om blij te zijn.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we veel ellende. En toch zijn er zoveel verhalen van mensen die getuigen van hun vreugde in het lijden. Het is verbazingwekkend, en het is moeilijk te bevatten. Maar het is een realiteit: vreugde in en vreugde ondanks lijden.

Gezien het bovenstaande zijn er overweldigende redenen om ons in deze wereld te verheugen. En toch is er één aspect van vreugde dat nog steeds bestaat: Eeuwige Vreugde. Dit is geen escapisme, want vreugde heeft veel te maken met het hier en nu. Eeuwige vreugde verankert de “hier en nu vreugde” op een rotsvaste plek met een uitnodiging van God zelf die tegen zijn trouwe dienaren zegt: ga de grote vreugde binnen!

Geniet op een bijzondere manier van deze Week van Gebed! Moge God u zegenen met vreugdevolle perspectieven terwijl u samen bidt!

Thomas Bucher

Former EEA General Secretary

Vreugde – «dat zij de volle maat van mijn vreugde in zich mogen hebben»

Meer dan eens spreekt de Bijbel over een apostel Paulus die vreugde voelt in tegenspoed, lijden en zwakte. Paulus moedigt ons aan hetzelfde te doen: «Verheug u! » Makkelijker gezegd dan gedaan! Bijvoorbeeld als we met pijn opstaan en de hele dag door moeten worstelen. – Als we beelden zien van oorlogen en mensen op de vlucht en ons machteloos voelen over het lijden in de wereld. – Als we bij het graf van een geliefde staan en verlangen naar zijn of haar troostende aanwezigheid. Ja, zelfs in zulke ongunstige omstandigheden spoort Gods woord ons, door middel van Paulus' brieven, aan ons te verheugen. Toont God hiermee slechte humor? Of kan deze houding daadwerkelijk de weg wijzen naar een vervuld leven?

“Ik zou misschien in de Verlosser geloven (...) als zijn volgelingen er meer verlost uitzagen.” Deze veel geciteerde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche is typerend voor ons veelvuldige onvermogen om vreugde in ons leven de ruimte te geven. In feite kunnen we nooit vreugde creëren met een druk op de knop, hoe we ook proberen. Als we ons echter laten meeslepen in Gods daad van liefde en verlossing door de dood en opstanding van Jezus Christus, zal er onvermijdelijk vreugde in ons leven komen. Of anders gezegd: Pasen is niet één dag in het jaar, maar elke dag van ons leven.

Tijdens de Evangelische Alliantie Gebedsweek 2023 zullen we het geheim van zo'n paasleven onderzoeken door elke dag naar een ander facet van de christelijke vreugdeboodschap te kijken: de vreugde in de schepping, de vreugde in Jezus Christus, de vreugde als vrucht van de Heilige Geest, om te worden geschapen voor vreugde, de vreugde om samen te zijn, de vreugde over de verlossing, de vreugde in het lijden en uiteindelijk de eeuwige vreugde. Mogen we gezegend zijn met de vreugde die voortkomt uit het evangelie, door te mediteren op de dagelijkse lezingen die vragen voor reflectie bevatten en door samen te bidden.

Daniela Baumann,

communicatiemedewerker van de Zwitserse Evangelische Alliantie (Duitstalig deel)

Stéphane Klopfenstein,

adjunct-directeur en verantwoordelijk voor communicatie van de Zwitserse Evangelische Alliantie (Franstalig deel)

ZONDAG 8 JANUARI 2023

Vreugde in de schepping

Verzen

Hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.

(Handelingen 14:17 HSV)

Overdenking

Jij, die denkt, ademt, je hart voelt kloppen en het leven door je aderen voelt stromen, heb je nooit vragen gesteld over dit abnormale, bizarre, buitengewone ding dat het leven is? Niet alleen jouw leven, maar al het leven en alle geschapen dingen! Hadden we niet voor altijd deel moeten uitmaken van het niets? Door welke genade zijn wij ontstaan? Het besef van dit geweldige bestaansrecht is een bron van vreugde voor ons als schepselen en kinderen van God. Een vreugde die we delen en die ons verbindt met de hele schepping.

De Bijbel begint met de vreugdevolle uitbundigheid van de door God geschapen wereld. In Genesis 1:20 zegt God: "Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!" De oneindige verscheidenheid aan kleuren, vormen en uitdrukkingen van het leven zijn als een kreet van vreugde en lof. In Psalm 148 prijzen de hemellichamen, de bomen van het veld, de dieren, alle volkeren de Heer omdat Hij ze geschapen heeft. "Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld". (Ps. 19:4-5)

De vreugde in de schepping is het antwoord op de vreugde van God zelf: "De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken." (Ps. 104:31) De vreugde die we voelen bij het leven, verbindt ons met de vreugde van God die zo graag wilde dat we bestonden.

Op mijn geloofsreis realiseerde ik me geleidelijk hoezeer mijn kijk op God en de verlossing door Jezus Christus was teruggebracht tot het menselijk bestaan, alsof de rest van de schepping slechts een decor of een zelfbedieningswinkel was waarin het enige dat ertoe deed mensen was. Door de rijkdom van de schepping te ontdekken en door eerlijk de Bijbel te lezen, heb ik kunnen erkennen dat Gods liefde, plannen en verlossing zich uitstrekken tot heel Zijn schepping (vgl. Kol 1:20). "Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u" (Job 40:1)

Gods overvloed en vrijgevigheid zijn een andere bron van vreugde in de schepping die alles produceert wat we nodig hebben om te leven. Het zijn Gods gaven voor Zijn kinderen. Iedereen kan er blij mee zijn. Net zoals het manna destijds, is er genoeg voor iedereen.

Vragen

- De vreugde in de schepping: zijn mijn ogen geopend voor de vreugde van schepselen? Heb ik geluisterd naar de vreugdliederen van de bomen in het veld, de bloemen en de vogels?
- De vreugde van God: Heb ik de vreugde van de Schepper in me opgenomen die hij uitdrukte toen hij de wereld schiep en die we elke ochtend en elk voorjaar opnieuw beleven?
- De overvloed van de schepping: heb ik me gerealiseerd dat we voor het leven afhankelijk zijn van Gods natuur en dat deze ons alles geeft wat we nodig hebben in overvloed? Is dit voor mij het bewijs van Gods liefde en vrijgevigheid? Is het een reden voor vreugde?

Gebedsonderwerpen

- Voor open harten die Gods vreugde over de hele schepping opnemen. Laten we ons aansluiten bij de lofprijzing van al Gods schepselen.
- Dat de vaak buitensporige verlangens in ons leven geen reden zijn om de schepping en haar schepselen die Gods vreugde aan de dag leggen, te vernietigen.
- Voor al diegenen die een speciale roeping hebben om voor Gods schepping te zorgen; mogen zij gezegend en geleid worden, zodat de vreugde die we erin vinden, Gods naam mag dragen en verheerlijken.

Gebed

Mijn God, Uw vreugde is te horen in het diepe woud, in het kabbelen van de golven, in de bries die de bloemen streelt. Wat een genade geeft U mij om te leven. Ik wil Uw vreugde delen en laten weerklinken! Heer, U kent mijn worstelingen in het aangezicht van wat we met Uw schepping doen. Help me mijn ogen op U te richten en mijn verlangen naar steeds meer, los te laten. Mijn verlangen, Heer, is om U te eren, en ik heb U nodig om mijn leven te veranderen. Heer, laat Uw vreugde mijn motivatie zijn! Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een aanbiddingsdienst op Zoom door GewoonBidden

**GewoonBidden**



MAANDAG 9 JANUARI 2023

Vreugde in Jezus Christus

Verzen

Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. (Lukas 1:44-45)

Overdenking

Anticiperen is een enorm mooie vorm van vreugde. Anticipatie op Kerstmis of op een speciale gebeurtenis of op een persoon die we gaan ontmoeten. Hoe onuitsprekelijk groot is dan de vreugde, wanneer, waar we op hebben gewacht, werkelijkheid wordt. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth als ze allebei zwanger zijn. Johannes springt op van vreugde in de schoot van zijn moeder Elisabeth wanneer ze Maria ontmoet die zwanger is van Jezus. Dit is meer dan alleen anticiperen; de belofte van de langverwachte verlosser staat op het punt in vervulling te gaan. Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, zal spoedig geboren worden.

Vreugde is het allesomvattende thema rond Jezus' geboorte. Jezus komt in de wereld en de engelen kondigen de boodschap van vreugde aan de herders aan. De drie wijzen brengen geschenken vol vreugde. De oude Simon verheugt zich als hij de Heiland eindelijk met eigen ogen ziet. Evangelie betekent boodschap van vreugde omdat het Jezus Christus verkondigt, de gever van vreugde. Maar niet alleen dit: Jezus is ook het voorwerp van de vreugde. Hij offert zelf zijn leven aan het kruis voor ons. In het Grieks is het woord vreugde ("chara") afgeleid van het woord genade ("charis"). Zo zijn vreugde en genade nauw met elkaar verbonden. Omdat Jezus voor ons stierf en God ons barmhartigheid heeft getoond, verheugen we ons en danken Hem.

Nadat we een tijdje in geloof in Jezus Christus hebben gewandeld, vergeten we misschien wat een grote vreugde we in hem hebben. De baby in Elisabeths buik werd geraakt door de ontmoeting met Jezus. God wordt mens. Hij geeft zichzelf helemaal. Hij sterft voor onze zonden. Het is ons vergeven. We hoeven niet langer te vechten over hoe we vrij kunnen worden. We hoeven niet langer te lijden onder de zonde. We zijn bevrijd door Jezus Christus die ons heeft gered. Wat een genadegave en wat een reden tot vreugde! Hallelujah! Mogen wij ons daarom elke dag verheugen in dit geschenk.

Viviane Baud, Gereformeerde voorganger

Mogen we ons verheugen in al de volken die delen in die bevrijding in Jezus. De vreugde ontvingen we en mogen we delen. Delen met mensen uit alle volken die God op ons pad brengt. We mogen anticiperen op de kans om vluchtelingen, migranten en moslims met die vreugde in aanraking te brengen. Jezus is de Verlosser van de hele wereld. Van alle mensen. Uit alle volken. Laten we hen delen in de vreugde?

Vragen

- Heb ik ooit bewust deze genadegave van Jezus Christus aanvaard?
- Als ik terugdenk aan het moment dat ik deze vreugde bewust omarmde door Jezus Christus: welke gevoelens en gedachten riep dit bij mij op?
- Als ik al een tijdje met God wandel: verheug ik me dan nog in de genade die mij door Jezus

Christus is gegeven? En als ik deze vreugde kwijt ben: hoe kan ik die herontdekken?

- Als ik denk aan vluchtelingen, migranten en moslims, bekruipt mij dan angst? Of zie ik Jezus voor mij die hen vreugde wil geven?

Gebedsonderwerpen

- Dat ik de vreugde in Jezus Christus mag herontdekken.
- Dat ik helemaal vervuld mag worden van Jezus' vreugde.
- Voor het evangelie en de genadegave die Jezus mij gaf.
- Dat ik moed vind om de vreugde van het evangelie te delen met mensen die God op mijn pad brengt.

Gebed

Jezus Christus, dank U dat U vreugde brengt door naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis. Dank U voor het grote geschenk van genade dat mijn hart met vreugde vult. Heer, help me om dit geschenk elke dag bewust te omarmen, zodat ik vol vreugde mag zijn. Ook al heeft elke dag veel uitdagingen, toch verheugen we ons vanwege uw genadegave. Help me dit elke dag te onthouden. Vul mij met Uw vreugde, en help mij om in liefde om te zien naar mensen die uw vreugde nog niet kennen. Help mij om vreugde aan hen voor te leven door proactief te anticiperen op hun aanwezigheid. Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Gave Veste en Mahabba



DINSDAG 10 JANUARI 2023

Vreugde als vrucht van de Heilige Geest

Verzen

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22)

Overdenking

Op reis zijn als discipel van Jezus zijn is een prachtige uitnodiging om hem te leren kennen, hem te volgen en te worden zoals hij. Als Paulus hierover spreekt, noemt hij in het bijzonder het karakter van Christus, dat hij ook wel de vrucht van de Heilige Geest noemt. (vgl. Gal 5:22)

Een vrucht bevat alles wat nodig is om zich te vermenigvuldigen en doet geen speciale moeite om zoet te smaken of er mooi uit te zien; het is gewoon wat het is. Wat dit ons laat zien, is dat we geen enkele moeite hoeven te doen om de vrucht van de Geest zichtbaar te maken. De Geest die in ons woont, zal zich door vreugde tonen. Toch is het niet altijd gemakkelijk om blij te zijn... Het zou inderdaad verkeerd zijn om tegen iemand die het moeilijk heeft te zeggen: "Je bent een discipel, dus je moet je verheugen!"

Dus hoe kunnen we groeien in het ervaren en voelen van vreugde? Hoe kunnen we deze vreugde, die een vrucht van de Geest is, uitdrukken, ongeacht onze omstandigheden? Het is interessant om terug te keren naar het beeld van de vrucht om deze vragen te beantwoorden. Het is niet door onze eigen inspanningen of het tonen van wilskracht of door uitdagingen te negeren dat we meer vreugde zullen voelen. Integendeel: onze vreugde zal toenemen als we onszelf eraan herinneren dat het een vrucht van de Geest is en dat deze vrucht van nature vreugde zal voortbrengen. De enige manier waarop we echte vreugde kunnen hebben, is door met en door de Geest van God te leven.

Aan het begin van onze reis als discipelen staat de "wedergeboorte". Wij zijn "geboren uit water en Geest" (Johannes 3). Als we eenmaal uit de Geest zijn geboren en discipelen van Christus zijn geworden, moeten we door de Geest blijven wandelen, wat zal resulteren in toenemende vreugde.

In onze samenleving, die als postchristelijk wordt beschouwd, verlangen mensen naar geluk en vreugde en ze zoeken vreugde op zoveel plaatsen en op zoveel manieren... Maar deze rusteloze zoektocht naar vreugde wordt erg vermoeiend. Door de vreugde van de Geest in ons leven te cultiveren, hebben we een geweldige kans om onze medemensen een andere manier te laten zien om ware vreugde te vinden. We kunnen ze kennis laten maken met een vreugde die voortkomt uit een ander koninkrijk, het koninkrijk van God.

Yves Bulundwe, Pastor, Lausanne

Vragen

- Hoe kan ik meer geworteld raken in de Geest om meer en meer van zijn vrucht tot uitdrukking te brengen?
- Hoe kan ik de vrucht van de Geest laten zien en vol vreugde zijn als ik door moeilijkheden in mijn leven ga?

Gebedsonderwerpen

- Dat we in ons karakter steeds meer op Jezus gaan lijken.
- Dat we in ons karakter steeds meer op Jezus gaan lijken.
- Voor een rijpe en overvloedige vrucht, vooral met betrekking tot vreugde.
- Dat het getuigenis van een vrucht van de Geest in ons zichtbaar mag zijn en dat onze levens de mensen om ons heen mogen raken en Christus aan hen openbaren.
- Vandaag bidden we in het bijzonder voor hen die een dienend beroep hebben in de gezondheidszorg en in de sociale sector. Dat ze hun werk met vreugde, zachtmoedigheid (geduld) en barmhartigheid (compassie) mogen doen. Dat degenen die door hen geholpen worden Jezus in hen mogen zien. Dikwijls wordt men in deze beroepen beperkt om met woorden te getuigen. Maar de aanwezigheid van christenen op de werkvloer maakt Jezus zichtbaar in moeilijke situaties (presence evangelism). Bidt voor krachtige en levendige relaties tussen God en de zorgverstrekkers in onze maatschappij.

Gebed

Dank U, Heer, dat U mij elke dag leidt om door Uw Geest te wandelen en voor het vernieuwen van mijn karakter. Help me om steeds meer de vrucht van de Geest te laten groeien en laat me een zegen zijn voor de mensen om me heen. Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Gebedshuis Amistad, in samenwerking met de Gebedsberg sociale en gezondheidssector



Gemaakt voor vreugde

Verzen

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (Fil. 4:4)

Overdenking

“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u!” Deze bijna euforische dubbele imperatief is typerend voor Paulus. Hij is geen apostel waarvan bekend is dat hij zich op een voorzichtige of diplomatieke manier uitdrukt. Hij draagt zijn hart op zijn mouw. Zijn enthousiasme kan ronduit agressief overkomen. In feite vind ik de radicale eis waarmee hij de Filippenzen benadert in deze zin op het randje van manipulatie: “Hoe kun je vreugde afdwingen?” Ik vraag het aan Paulus. “Alsof vreugde mogelijk was met een druk op de knop, een kwestie van pure wil!”

Als Paulus een pleitbezorger was van het evangelie van voorspoed of een “wasverzachter” van het geloof, zou ik zijn wereldvreemde eisen verontwaardigd en nadrukkelijk afwijzen. Maar Paul is geloofwaardig. Hij leeft wat hij predikt - dit doet me denken: na een ronduit gewelddadige ontmoeting met God buiten Damascus, zet deze man alles op één kaart: Jezus! Hij onderneemt zware zendingsreizen, riskeert zijn leven en wordt herhaaldelijk geketend voor zijn geloof. Hoe kon hij zijn vreugde in de Heer levend houden ondanks alle ontberingen, martelingen en ellende? Hij schrijft zijn brief aan de kerk in Filippi – zoals zoveel van zijn brieven – in de gevangenis. Zijn situatie is precair, hij moet de doodstraf verwachten. En als het een klaagbrief was, een klacht, dan zouden we het hem niet kwalijk nemen. Maar nee: in geen van zijn brieven is vreugde zo prominent aanwezig als in Filippenzen. “Wat is je geheim, Paulus?” ik zou het willen vragen.

Ik vermoed dat Paulus de onvoorwaardelijke aanvaarding die hij in zijn ontmoeting met Jezus had ervaren, nooit meer heeft kunnen vergeten. Hij was te midden van blinde, religieuze ijver door God gedwarsboomd en in dienst genomen. Als “de ergste zondaar” werd Paulus “barmhartigheid betoond” (1 Tim 1:15). God heeft zich tot hem gekeerd. Op deze grond staat Paulus. Hij heeft keer op keer ervaren dat het juk van Jezus zacht is en zijn last licht is - zelfs in situaties waarin het leven menselijk is opgelegd. Een oude hymne zegt: “Jezus is gekomen, de reden van eeuwige vreugde”. Deze blijvende vreugde in de Heer heeft de kracht om zich te laten gelden tegen allerlei soorten tegenstand - toen in het leven van de apostel en ook vandaag op mijn reis met Jezus.

Andrea Signer-Plüss, gespecialiseerd psycholoog voor psychotherapie FSP (federatie van Zwitserse psychologen) en medewerker bij de Vereenigde Bibelgruppen VBG (verenigde bijbelgroepen)

Vragen

- Waar kan ik me in verheugen? Waar kan ik me over verbazen? Waar ben ik God dankbaar voor?
- Sta ik mezelf momenten van vreugde toe? Kan ik mezelf en anderen gemakkelijk vreugde brengen?
- Sta ik mezelf toe authentiek te zijn voor God, mezelf aan Hem te geven – niet alleen met aangename gevoelens als blijdschap, maar ook met mijn verdriet, mijn angst, mijn schaamte, mijn teleurstelling?

Gebedsonderwerpen

- Voor die mensen om mij heen die op dit moment worstelen met hun leven en met God.
- Voor een nieuwe heropleving van mijn eigen vreugde in het evangelie en voor de moed om ervan te getuigen in de wereld.
- Voor focus op Jezus zodat ik Gods aanwezigheid en nabijheid in mijn dagelijks leven kan ontdekken.
- Voor creativiteit en toewijding om “mijn zachtheid duidelijk te maken” voor andere mensen (Fil 4:5) en hen vreugde te brengen.

Gebed

Goede God, bedankt dat U me uitdaagt en bemoedigt met mensen zoals Paul. Bedankt dat U constant probeert mijn vertrouwen te winnen. Laat me nooit vergeten dat ik bij U kan komen met alles wat me beweegt en dwarszit. Dank U dat U me ziet en me in liefde aanvaardt. Dank U dat niets betrouwbaarder is dan Uw nabijheid. Wek vreugde in mij door Uw goede Geest. Moge Uw vrede, die hoger is dan alle rede, mijn hart en mijn gedachten beschermen. Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Moeders in Gebed



MOEDERS IN GEBED

GEBEDSPLAN

Stap 1 - Lofprij

Ik prijs God om wie Hij is.

Spreek lof over onze God die onze vreugde is. "Jezus is gekomen, de reden van eeuwige vreugde." Deze blijvende vreugde in de Heer heeft de kracht om zich te laten gelden tegen allerlei soorten tegenstand; vrede en tevredenheid hebben, ongeacht de omstandigheden.

Dit (gebod der liefde) zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Johannes 15:11

De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij jubelen. Sefanja 3:17

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. Psalm 16:11

Stap 2 - Belijden

Ik wil een rein kanaal zijn.

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Psalm 51:12,14

Stap 3 - Danken

Ik dank God om wat Hij doet.

In verleden, heden en toekomst. Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.

maar heeft toch blijk gegeven van Zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, Hij heeft u overvloedig eten gegeven, en u zodoende vreugde gebracht. Handelingen 14:17

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1Thess.5:16-18

Gebedspunten

- Dank God voor de hoge kwaliteit en de vrije keuze van het onderwijs in ons land.
- Dank God voor de 11 'Scholen met de Bijbel'
- Dank God voor de vrije keuze voor het vak 'protestant-evangelische godsdienst' in het Gemeenschapsonderwijs.
- Dank God voor de interkerkelijke evangelische studentenorganisatie ICHTUS

Stap 4 - Voorbede

Ik bouw een muur van gebed.

Onze kinderen

Naar psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met Uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Geef Heer dat _____ reeds in de morgen gevuld wordt met Uw onfeilbare liefde, zodat hij/zij van vreugde mag zingen en al zijn/haar dagen blij zal zijn.

Gebedspunten

- Bid voor een heropleving van vreugde over het evangelie in het hart van onze kinderen/jongeren, bid voor moed om hiervan te getuigen.
- Bid voor de kinderen/jongeren die op dit moment worstelen met depressie, angsten ...
- vul aan met concrete gebedspunten

Bidden voor leerkrachten/schoolpersoneel

Ongelovige leerlingen/leraren/personeel

Open de ogen van _____ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van zonden mag ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus. Hand. 26: 18

Gelovige leerlingen/leraren/personeel:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15:13

Gebedspunten

- Bid dat God werkt in de harten van de leerkrachten zodat ze al hun leerlingen eerlijke kansen geven.
- Bid dat de posities in de scholen ingevuld zullen worden door mannen en vrouwen met ontzag voor God en Zijn woord.
- Bid voor de PEGO-leerkrachten, dat ze vrijmoedig zouden getuigen van Jezus tov hun collega's.
- + vul aan met concrete gebedspunten

Bidden voor scholen/ het onderwijs

Naar Spreuken 15:23 Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Gebedspunten

- Bid voor een geestelijk ontwaken, een opwekking; dat de scholen geleid worden door Bijbelse waarden en hoge morele normen bij het uitzoeken van het lesprogramma; bid voor onderscheidingsvermogen.
- Bid dat verborgen zonden (misbruik, manipulatie, ...) aan het licht zouden komen.
- Bid dat de Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat elke school gebedsdekking krijgt.

- Bid dat elke school in jouw regio zal omringd worden met gebed.
- Bid om wijsheid voor alle beleidsmakers.
- Bid dat het aantal lesuren levensbeschouwelijke vakken, onder andere 'protestantse godsdienst', niet in het gedrang zal komen.
- Bid voor hernieuwd respect voor de christelijke waarden in de wetenschappen op de hogescholen en universiteiten.
- + vul aan met concrete gebedspunten

Bidden voor Moeders in Gebed

Romeinen 12:12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Gebedspunten

- Bid voor elkaars moederhart, dat we moedig blijven volharden in het geloof en gebed voor onze kinderen/jongeren en de scholen.
- Bid om bescherming over de bediening van MIG, dat ons gebedsnetwerk mag groeien in éénheid en verbondenheid.
- Bid dat er geen enkele (groot)moeder alleen zal staan in gebed maar dat zij de weg naar een gebedsgroep zal vinden.
- Bid voor elke (groot)moeder in de MIG-gebedsgroepjes, dat God die hen hoop geeft, hen in het geloof geheel en al zal vervullen met vreugde en vrede, zodat hun hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. (Rom.15:13)

Beloofte

Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.
Psalm 32:7

Afspraak: gedeeld in de groep, blijft in de groep.



DONDERDAG 12 JANUARI 2023

Vreugde in het samen zijn

Verzen

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden. (Hand. 2:46-47a)

Overdenking

Hoe drukken we vreugde uit over Gods goedheid? Door Hem te bedanken en onze vreugde te delen met andere mensen. Toch irriteert ons soms de vraag “Heeft iemand anders een getuigenis?”. Op momenten als deze valt er vaak een ongemakkelijke stilte. We kijken om ons heen en hopen dat anderen misschien iets te zeggen hebben.

Wat is hier mis? Misschien is het gewoon niet de juiste instelling; moet het anders geregeld worden? Zou het makkelijker zijn als we een maaltijd zouden delen; is het dan gemakkelijker om blijdschap te uiten over de grote daden van God? Of ligt de reden in het gebrek aan cultuur om zich in het openbaar uit te drukken en ons samen te verheugen in Gods goedheid?

In de Bijbel worden we keer op keer aangemoedigd om de grote daden van God te gedenken, ons daarin te verheugen en Hem daarvoor te prijzen en te danken (vgl. Ps. 103:2; Ef. 5:20). En dat moeten we niet in stilte doen. We moeten vreugde en herinneringen met elkaar delen!

Onze ‘nieuwscultuur’ doet tegenwoordig precies hetzelfde. Toch brengt het vooral negatief, kritisch en bedreigend nieuws. Dat is de ‘objectiviteit’ die in de moderne tijd wordt verwacht en geëist. Dit leidt echter niet tot gedeelde vreugde, maar tot angst en wantrouwen – en als gevolg daarvan vaak ook tot eenzaamheid.

Het is namelijk zo dat gedeeld geluk dubbele vreugde is. Iedereen die de preek leest die Petrus op Pinksteren houdt (vgl. Hand. 2:14-36), realiseert zich dat het vertellen van verhalen iets tot stand brengt. Verhalen trekken een rode draad van het verleden naar het heden en geven betekenis. Ze onthullen ons een toekomstperspectief en maken veranderingen mogelijk. In het kader van Handelingen van de Apostelen gold dit aanvankelijk voor ongeveer 3000 mensen, daarna kwamen er voortdurend anderen bij. Toch zien we door de hele Bijbel heen hoe groot belang wordt gehecht aan het herhaald en gedeeld vertellen van verhalen. Het Avondmaal is hier bijzonder illustratief voor. Ook opent een gedeelde maaltijd ruimte voor verhalen.

Het delen van verhalen zorgt voor vreugde. En deze vreugde geeft zowel doorzettingsvermogen als moed en perspectief om in elke situatie hoopvol de toekomst in te gaan. Dit alles brengt vreugde. Heeft er dan toch iemand een getuigenis?

Thomas Bucher, secretaris-generaal van de European Evangelical Alliance EEA tot oktober 2022

Vragen

- Hoe kan ik vaker bijdragen en verhalen vertellen die “vreugde creëren” voor de gemeenschap?
- Hoe kan ik mijn vermogen om verhalen te vertellen ontwikkelen en daardoor steeds meer kansen creëren om vreugde te creëren?
- Waar kan ik me nu in verheugen en met wie kan ik dit nu delen?

Gebedsonderwerpen

- Dat God ons helpt herinneren wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we dit met anderen kunnen delen.
- Dat we een cultuur kunnen vormen die zich eerst richt op wat vreugdevol en bemoedigend is.
- Voor ideeën en creativiteit over hoe we regelmatig kunnen delen wat mooi, goed, vreugdevol en bemoedigend is.
- Dat we één ding uit bovenstaande vragen ter overdenking mogen meenemen en in ons leven toepassen.

Gebed

Vader in de hemel, schenker van alle goede gaven. Jij bent onze vreugde. Je weet hoe vaak we ons concentreren op negatieve dingen en ze onze vreugde laten beroven.

Toch zegt Jezus tot zijn leerlingen en tot ons: "Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u weg nemen. En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven." (Joh. 16:22-23)

U geeft vreugde aan Uw discipelen, aan ons, en U vult ons met Uw Heilige Geest. Geef dat dit zichtbaar mag worden in ons leven. Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Pray4Belgium



Vreugde over verlossing

Verzen

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. ... Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.'
(Lucas 15:7,10 NBV)

*Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt.
Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg kreunend leed ik, de hele dag.
Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.
Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekke mijn schuld niet toe,
ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.
(Psalm 32:1-5 NBV)*

Overdenking

In Lucas 15 verantwoordt Jezus zich tegenover de farizeeën voor zijn omgang met tollenaars en zondaars. Hij vertelt drie gelijkenissen: een herder zoekt een verloren schaap, een vrouw zoekt haar verloren geldstuk en een vader verlangt naar zijn 'verloren zoon'. Telkens is er grote blijdschap wanneer het of de verlorene terecht is. 'Zo zal er in de hemel – dat is bij God – meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt ...'.

En dat is wat gebeurde: door Jezus' omgang met tollenaars en zondaars kwamen zij tot bekering. En de blijdschap van Matteüs – die zo'n bekeerde tollenaar was – was zo groot dat hij een feest gaf voor zijn vriendenkring (Matteüs 9:9-10). Het was zijn verlangen dat ook zij verlost zouden worden en deel hebben in de vreugde.

Is het niet vreemd dat de broer van de verloren zoon niet kon delen in de blijdschap over het weerzien? Hij had dezelfde houding als de farizeeën: alleen maar kritiek en geen échte relatie met de Vader.

Als wij die relatie wel hebben, dan kan het niet anders of wij, die toekomstige hemelburgers zijn, sluiten graag aan bij de engelen. We beseffen welke mooie toekomst voor de deur staat voor onze broeder of zuster die tot inkeer gekomen is.

Want die toekomst gaat veel verder dan verlossing op zich, het wegnemen van onze zonden door Jezus' kruisdood. Het opent de deur naar de vrijheid en luister die Gods kinderen zal geschonken worden (Romeinen 8:21) en naar de diepte van Gods plan: 'Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters' (Romeinen 8:29).

We zijn vol vreugde dat we zelf die verlossing mogen kennen. Het is heerlijk om van het duister naar het licht te mogen gaan. Die realiteit van David in Psalm 32 hebben velen onder ons mogen ervaren.

We zijn vol vreugde dat we ingeschakeld worden in het plan om verlossing dichtbij mensen te brengen. 'Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd' (2 Korintiërs 5:19).

We zijn vol vreugde dat we dit samen met anderen mogen doen.

Laten we ons de vreugde en de liefde herinneren die we hebben ervaren toen we voor het eerst “ja” zeiden tegen Jezus Christus. Mogen wij vernieuwd worden in de vreugde over de verlossing door het werk van de Heilige Geest!

Toch ben je misschien ontmoedigd omdat er veel weerstand is tegen het evangelie. Dit is de niet aflatende ‘geestelijke strijd’ waar Paulus het o.a. over heeft in Efeze 6 en 2 Korinte 10. ‘Houd dan stand [met gebruikmaking van de wapenrusting] ... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Efeze 6:18 HSV). Dat gaat ver. Dat vraagt veel. Graag biedt Kniel hierbij ondersteuning. Moge de Heer in ons land een leger van bidders oprichten. Doe je mee?

Vragen

- Ken je verzen in de bijbel die spreken over onze toekomst in Zijn hemelrijk?
- Sta even stil bij Psalm 32. Herken je dit?
- Wie legt God je in het bijzonder op het hart om voor te bidden?
- Wie zet God op je pad om zijn liefde aan uit te dragen?

Gebedsonderwerpen

- Onze verwondering en dankbaarheid over de toekomst in zijn glorieuze nabijheid.
- Dat onze harten gevuld worden met Gods liefde, zodat we volledig worden bewogen door zijn Grote Opdracht om discipelen te maken van alle naties. (vgl. Matteüs 28)
- Bid voor arbeiders die aan de slag gaan in de oogst (Lucas 10:1,2)

Gebed

Heer, ik vraag U om alle vruchten die U mij beloofde te ontvangen door Uw Heilige Geest. Ik vraag U mijn hart te veranderen en zoveel liefde in mijn leven te gieten dat het me dwingt het evangelie te verkondigen en te bidden voor de mensen die ik ontmoet. Ik vraag U om alle obstakels te verwijderen die de Geest belemmeren om in mijn leven te bewegen. Heer, vervul mij met de vreugde die van U komt, en in het bijzonder met de vreugde om te zien hoe de levens van veel mensen tot U zijn gekeerd. Vul mij alstublieft met Uw vreugde en vrede, zodat ik hoop in overvloed mag hebben, door de kracht van de Heilige Geest die in mij woont! Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Kniel



Vreugde in lijden

Verzen

Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. (1 Kor. 12:24-26)

Overdenking

De Taliban beloofden de opening van scholen voor meisjes op 21 maart 2022 - een belofte die door de internationale gemeenschap werd geprezen. Op 23 maart, slechts enkele uren na de officiële opening van de scholen, herriep het ministerie van onderwijs hun eerdere besluit: middelbare scholen werden gesloten voor Afghaanse meisjes, tot verdriet en ontsteltenis van duizenden jonge meisjes en ouders in het land.

Een plaatselijke christen, Hana Nasri, legt uit dat ongeacht of de scholen open zijn of niet, de ideologie van de Taliban erop gericht is vrouwen te ontmoedigen: "Als je een vrouw de mogelijkheid geeft om haar huis te verlaten om naar een schoolgebouw te gaan, geef je haar keuzevrijheid. De Taliban willen vrouwen van elke instantie beroven." Wandelen met de meest vervolgte christenen over de hele wereld leert ons dat de kerk het zich niet kan veroorloven onverschillig te staan tegenover het lijden of de machteloosheid van een enkele gelovige.

Lijden neemt vele vormen aan: verlies van dierbaren, beperkte vooruitzichten om iets te bereiken, een gebrek aan relatie en genegenheid, enz. Dit is niet alleen pijnlijk, maar kan onze vreugde stelen en ons van hoop beroven. Vaak komt deze pijn van bronnen buiten onze controle, zoals de Taliban. Maar soms worden de diepste wonden veroorzaakt door degenen die het dichtst bij ons staan, van onze broeders en zusters in Christus, wiens zorgeloze of beschuldigende woorden het lijden verergeren. Zo'n 'vriendelijk vuur' is zeer effectief in het stelen van vreugde en het vernietigen van hoop.

Paulus beschrijft het Lichaam van Christus echter als de plaats waar de regels van de samenleving niet gelden. Deze evangeliewaarheid biedt hoop en vreugde in gesloten landen buiten de beperkingen die een groot deel van het leven beperken. Het onderwijs in het Restorations programma (een programma voor het opbouwen van veerkracht voor de vervolgte kerk) is eenvoudig: "Hoe weinig u ook buiten deze muren wordt gewaardeerd of vertrouwd, hier wordt uw stem gerespecteerd en krijgt u waardigheid. Het maakt niet uit hoeveel schuld en schaamte je buiten dit heiligdom wordt opgestapeld, hier ben je onschuldig, gesterkt en vrij."

Helene Fisher, Global Gender Vervolging Specialist, Open Doors International

Vragen

- Kan ik denken aan iemand die lijdt of wordt gemarginaliseerd in mijn gemeenschap? Hoe kan ik de liefde van Christus voor hen zijn?
- Beoordeel ik anderen? Vraag God om u hiervan bewust te maken en vraag hem om uw oordeel te vervangen door zijn liefde.

- Hoe beoefent mijn kerkgemeenschap samen lijden en vreugde als uitdrukking van eenheid in Christus?

Gebedsonderwerpen

- Voor een hernieuwde identiteit in Christus; dat vervolgde christenen standvastig kunnen blijven in de kennis van Christus en vreugde kunnen ervaren te midden van lijden.
- Voor de waarde die van ons is, als Gods zonen en dochters, en nooit kan worden verminderd door wat er tegen ons wordt gezegd of gedaan.
- Dat we onze eenheid in Christus omarmen, ermee instemmen elkaars lijden te horen en te voelen als het onze.
- Voor de vrijheid in Christus van beschuldiging en verwijt en voor de hulp om onszelf van deze oude gewoonten te ontdoen, zodat we geen vreugde van anderen stelen.
- Voor de onschuld die de onze is in Christus Jezus en dat we pogingen van de samenleving om ons medeplichtig te maken aan het beschamen of kleineren van een medegelovige afwijzen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U dat U niet onverschillig staat tegenover ons lijden. Dank U dat U Uw Zoon hebt gestuurd om in een menselijk lichaam in de menselijke samenleving te leven.

Jezus Christus, U die de pijn kent van onrechtvaardige beschuldigingen en van verraad door degenen die het dichtstbij staan, dank U voor Uw voorbeeld van nederige en genadige opoffering. Dank U voor het overwinnen van al het kwaad om ons heen, waar we in ons eigen leven onder lijden. Vergeef ons voor ons eigen aandeel in het veroorzaken van pijn.

Heilige Geest, vul ons vandaag met Uzelf, zodat we opnieuw de vreugde mogen ervaren de Uwe te zijn en vaten te worden om die vreugde aan anderen te brengen. Amen.

Zoomsamenkomst

Vandaag is er om 20u een bidstond op Zoom met Sofa & Zo



ZONDAG 15 JANUARI 2023

Eeuwige vreugde

Verzen

HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. (Ps. 126:4-6)

Overdenking

Als ik vrienden uit mijn jeugd ontmoet, halen we herinneringen op aan gezamenlijke bergtochten. We lachen om glijden over sneeuwvelden, verrassende ontmoetingen met steenbokken of herinneren ons stormen en adembenemende zonsondergangen. Wat een genot om zo'n schat aan herinneringen te delen. De psalmist herinnert zich ook, en hij herinnert zich de grote dingen die God heeft gedaan. "We waren als degenen die droomden." (Ps. 126:1-2) Wat ooit ondenkbaar was, is gebeurd: God heeft zijn volk bevrijd. Vreugde groeit uit het geheugen.

Er is iets dat bijna beter is dan het evenement zelf, ernaar uitkijken! Als er een trektocht gepland staat, stort ik mij vol enthousiasme op het bestuderen van kaarten, reisverslagen en weerberichten. Met elk puzzelstukje wordt het beeld van de komende tour duidelijker en neemt de vreugde toe. De vreugde van de psalmist groeit niet alleen door herinneringen, maar ook door Gods beloften van een toekomst waarin gevangenen zullen worden bevrijd en uitgedroogde beken weer met water zullen worden gevuld en wanneer een rijke oogst zal worden binnengebracht (vgl. Ps. 126: 4-6).

Christenen geloven dat de droogte en tranen niet voor altijd zullen blijven. God belooft ons een toekomst die heel, bloeiend en overlopend is. Christenen klampen zich uitdagend vast aan deze visie op de toekomst omdat ze geloven dat met de opstanding van Jezus het herstel al is begonnen. En ze houden eraan vast terwijl ze "met tranen zaaien" (Ps. 126:5). Lachen en huilen sluiten elkaar niet uit in het leven van christenen. Te midden van verdriet en ontberingen kunnen we ons goed voelen omdat we ervaren dat Gods beloften zeker zijn. Op een dag zal Hij elke traan van onze ogen afwissen (vgl. Openb. 21:4) en ons uitnodigen aan zijn tafel voor het grote bruiloftsbanket (vgl. Openb. 19:9; Matt. 8:11; 22:2 e.v.; 25:10 ; Luc. 12:36; 14:8).

Het beste moet nog komen! Dit is geen goedkope troost die ons aanmoedigt om innerlijk afscheid van de wereld te nemen. Veeleer nodigt de christelijke hoop voor de toekomst ons uit om hier en nu te vieren, te geloven en lief te hebben. Aan onze bankettafels proeft men misschien al iets van de hemel. En zo kan een viering een van de mooiste vormen van verzet worden – we verkondigen daarmee dat lijden niet de ultieme realiteit is en dat er een goede toekomst op ons wacht.

Andi Bachmann-Roth, co-secretaris-generaal van de Zwitserse Evangelische Alliantie (Duitstalig deel)

Vragen

- Hoe stel ik me Gods nieuwe schepping voor? Wekt dat vreugde in mij?
- Hoe zou iets van deze vreugdevolle verwachting tot uiting kunnen komen in onze gezinnen, kerken en gemeenschappen?
- Is er ruimte voor zowel lachen als huilen in mijn leven?

Gebedsonderwerpen

- Dat onkerkelijke mensen in Europa Gods hoopvolle beloften voor hun leven en de wereld mogen ontdekken.
- Voor degenen die lijden, dat God hun genade mag geven om vol vreugdevolle verwachting te midden van tranen te blijven.
- Voor christelijke muzikanten en artiesten; mag hun werk ons helpen iets van de vreugde en schoonheid te ervaren die ons in Gods nieuwe wereld te wachten staat.

Gebed

Vol vreugdevolle verwachting reik ik uit naar U, God. Want U zal weer tot leven brengen wat onvrij en uitgedroogd is. Wat hier kapot is zal heel zijn in Uw nieuwe wereld.

Vol vreugdevolle verwachting reik ik uit naar U, God. Want u belooft groei en bloei aan hen die zijn beroofd van hun beloning, hun huis of familie. In Uw aanwezigheid verheugen wij ons omdat U alle dingen heel maakt. Amen.

Live aanbiddingsdienst

Vandaag zijn er provinciale aanbiddingsdiensten.

De adressen vindt u hieronder:

Zondag 15 januari 19:30u

Genk: Pauluskerk Evence Coppeelaan 31: 3600 Genk

Gent: Burgstraat 13 9000 Gent

Brugge: Schuttershof, boogschutterslaan 41 Brugge

Brasschaat: Lage Kaart 324: 2930 Brasschaat

Leuven: Het Goede Boek Leuven, Tervuursesteenweg 194, 3001 Leuven