

## Bid je mee?

Bidders gegroet!

Weet je nog hoe we vorig jaar tien dagen lang samen gebeden hebben? Hoe sterk was dat hé. Weten dat je niet alleen stond om te bidden rond die belangrijke Persoon van de Heilige Geest. Overall in Vlaanderen waren mensen die tijd apart zetten voor gebed. En als er dan één voordeel is aan Corona, dan is het misschien dit: we hebben digitaal samen bidden ontdekt. Plots bleek die persoon uit West-Vlaanderen, uit de Noorderkempen, uit Limburg, uit ... helemaal niet meer zo ver. En in de loop van die tien dagen samen bidden, hebben we mekaar ook een aantal keer digitaal ontmoet, en zijn we samen in gebed tot onze machtige en goede God gegaan – in dankzegging, in aanbidding, in voorbede.

Wij hebben samen elf overdenkingen geschreven voor jullie. Teksten die richtingaanwijzers willen zijn naar wat Gods Woord te zeggen heeft over de Heilige Geest (sla dus zeker je Bijbel open in je tijd met God). Elke dag willen we een bepaald facet van de Persoon of het Werk van de Heilige Geest belichten. En vanuit die overdenking telkens handen en voeten geven aan concreet gebed. We schrijven een aantal gebeden voor je neer – maar laat zeker (ook) Gods Geest je leiden als je bidt... Hij is daar heel goed in ☺ (Rom.8:26-27).

We zien er heel erg naar uit – samen biddend – mekaar (online) te ontmoeten. Maar vooral bidden en verlangen we dat we Gods Geest beter leren kennen. Roepen tot God dat Zijn Geest ook in ons geliefde land en in Vlaanderen krachtig gaat werken, in onze gezinnen, onze gemeenten, onze samenleving. Smeken dat Gods Geest ons weer trekt naar Jezus toe.

Bid je mee?

Wim en Wout

Tijdens de tien dagen vinden ook online gebedssamenkomsten plaats op 13, 16, 20 en 23 mei 2021 om 20:00. Met deze link kan je deelnemen:

<https://us02web.zoom.us/j/83830723513?pwd=dEtCd3AzOHFPZzdoalZO-Q09Pdk1Fdz09>

Meeting ID: 838 3072 3513  
Passcode: gebed

De Bijbelverzen in deze overdenkingen zijn overgenomen uit de  
Herziene Statenvertaling



## Dieper graven

Er ligt nog veel meer in deze bijzondere toespraak. Lees ze zelf nog een paar keer rustig door, en vraag de Heilige Geest je te onderwijzen.

Ik stip nog aan:

- Vers 15: Petrus legt uit dat ze niet dronken zijn, maar vervuld met de Geest. Er ligt hier een mooie parallel met wat Paulus onderwijst in Efeziërs 5:18. Kennen wij dit “Geest-vervuld” enthousiasme om over de Heer en het evangelie te spreken met anderen?
- Vers 23: de zaken die zich hier afspelen, gebeuren niet zomaar. Alles gebeurt precies volgens plan, zoals God dat heeft voorzien. Wat een geruststelling; ook al begrijpen wij niet elke wending in ons leven, niets gebeurt zomaar – God is “in control”... ons leven ligt helemaal in zijn handen.
- Vers 24: Jezus Christus is de Levende, de dood kon hem niet vasthouden. Dit vers doet me sterk denken aan wat Jezus over zichzelf zegt: Hij is “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh.14:6).

## 23 mei – Pinksteren

### De Geest spreekt tot de gemeenten



Pinksteren is voor mij eigenlijk altijd een feest geweest, een hoogdag. En stevast word ik op die dag ingeroosterd als prediker in de gemeente te Oudenaarde ☺. Pinksteren, da’s heel bewust vieren dat God zijn Geest aan ons geschonken heeft. Gods Geest die zo tastbaar aanwezig was in Salomo’s tempel (lees het verslag maar even van de inwijding in 1 Koningen 8) – ik kan het haast niet schrijven, zo sterk ben ik er van onder de indruk, “bouleversé” – diezelfde Geest, in Persoon, rust nu op mij!, “de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.” (1 Pe.4:14).

Maar dit jaar is het toch anders. We leven in woelige tijden. Veel zaken die we zolang gewoon zijn geweest, kunnen tijdelijk niet meer (en dat “tijdelijk” is ondertussen al meer dan een jaar geworden). En allicht wordt ons leven, onze maatschappij niet meer hetzelfde, zelfs al zal “Corona” op een dag min of meer geschiedenis zijn.

Pinksteren is voor mij dit jaar daarom een beetje anders. Ik voel een sterke oproep, een appèl: we moeten proberen de stem van Gods Geest te verstaan – wat heeft Hij tot ons te zeggen in en over deze woelige tijden?

En dan doen we er goed aan om met vernieuwde aandacht de brieven aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring te gaan lezen. Ook dat waren gemeenten die leefden in tijden van moeite en onzekerheid. En voor elk van die gemeenten had de Heer specifiek onderwijs. En wat staat er steeds op het einde van elk van deze briefjes? “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Lezen en je verdiepen in Persoon en Werk van de Heilige Geest – dat is geen “hobby”. Bezig zijn met Gods Woord is nooit vrijblijvend. En in de huidige tijd is het meer dan ooit nodig dat we leren groeien, niet alleen in het kennen van wie de Geest is (dat is stap 1), maar ook in het verstaan van wat de Geest tot de gemeenten te zeggen heeft.

Heeft de gemeente die belangrijke plaats in jouw leven? Leef jij door de Heilige Geest met de opgestane Heer?

**Vrijdag 14 mei**

### Ontmoet jouw God – Vader, Zoon en Geest



Ik denk graag na over de Heilige Geest. En dan heb ik dat spontaan verlangen om beter te weten: wat doet Gods Geest allemaal, hoe is Hij actief in mijn leven, in de gemeente? En hoe kan ik daar biddend mee aan de slag...

Het is ontzettend belangrijk om dit als eerste stap te nemen: Gods Geest als Persoon leren kennen. Nu zal je misschien zeggen, “Wim, ik weet goed hoor dat Gods Geest een persoon is, ja de derde Persoon uit de Drie-eenheid.” Maar toch wil ik je vandaag vriendelijk uitdagen: ga jij met Gods Geest echt om zoals je omgaat met een persoon?

Tegelijk brengt de Schrift mooi het “karakter” van Gods Geest naar voor. Je ontdekt daar dat de Heilige Geest nooit de aandacht naar zichzelf toe trekt... Onze hemelse Vader en Jezus verlangen naar aanbedding (denk maar aan de vele aanbiddingspsalmen). De Geest daarentegen is een dienende Geest.

Je ziet het “dienende karakter” van Gods Geest heel duidelijk in deze woorden uit Johannes 16:12-15, “Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.”



#### Samen bidden

Zoek de volgende verzen op (ze tonen een bepaald aspect van wie de Heilige Geest is, en hoe Hij werkt), en maak ze tot jouw persoonlijk gebed.

- Rom.1:4, de Geest van heiliging; “Vader, U hebt Uw Heilige Geest in mij geplaatst. Wat een hemels geschenk! Wat een nieuwe realiteit is er in mijn leven gekomen sinds Uw Geest in me woont. Help me vandaag een heilig leven te leiden. Geef me de moed om op te ruimen wat niet naar Uw wil is.”
- Rom.8:26, de Geest die helpt bij het bidden; “Vader God, ik dank U dat Uw Geest me leidt bij het bidden. Vaak vind ik niet de juiste woorden... maar Uw Geest zal me helpen te bidden naar Uw wil.”
- Joh.14:26, de Geest die onderwijst; “Jezus, U hebt na uw terugkeer naar de hemel, uw Geest gestuurd, die me zal onderwijzen. Sommige zaken in uw Woord begrijp ik niet zo goed... Maar wat ben ik ongelooflijk dankbaar dat de Persoon die het Woord geïnspireerd heeft, ook degene is die me zal helpen uw Woord beter te begrijpen.”
- Hand.13:2, de Geest die richting geeft aan ons leven; “Hemelse God, soms wil ik dingen doen, naar plaatsen gaan die eigenlijk niet goed voor me zijn. Soms... vaak eigen-

Hem eisen, is het de Geest die voor ons pleit. Dat is een intens pleiten dat resulteert in zuchten. Natuurlijk zal de Geest zelf niet zuchten omdat die niet in nood is, maar de gelovige zucht door Gods Geest die dat bewerkt. Vaak heeft dat te maken met het feit dat wij onze wil verlangen te doen, en dat God juist Zijn wil in ons wil volbrengen.

We kennen die strijd allemaal. Het begeren van ons hart van vlees gaat in tegen het begeren van de Geest (Gal. 5:17). Daarom moeten wij leren te leven door de Geest. God wil dat we behouden aankomen en dat is niet eenvoudig. Hij heeft onze hand gevat en leidt ons naar Zijn raad (Ps.73:23-24). Onze weg is vaak krom en scheef. Daarom is het goed dagelijks het gebed te bidden dat Salomo ons leert (Spr.3:5-7). Wanneer we met Psalm 139:23-24 bidden of God ons leidt op de eeuwige weg, nodigen we de Heilige Geest uit om ons te leiden. Het is een gebed van overgave, van afgeven en leren luisteren. Hij kan ons dan overtuigen. Vaak doet Hij dat met Gods Woord.



#### Samen bidden

Prijs God dat je een tempel van de Heilige Geest mag zijn. Overdenk het feit dat de Heilige Geest als Persoon in je woont. Wat voor reactie brengt dat bij je teweeg? Nodig heel bewust Gods Geest uit.

Prijs God dat Hij die in je woont sterker en meerder is dan die in de wereld woont (1 Joh.4:4). Wanneer je overweldigd wordt door mensenstemmen en niet meer weet wat je moet bidden, dank God dan dat Zijn Geest voor je pleit.

Prijs God voor Zijn Geest die over de hele wereld gaat en krachtig bijstaat allen die naar God verlangen. Bid dat velen Gods genade zullen ontvangen door Zijn voorbede.



#### Dieper graven

De Heilige Geest werkt nauwkeurig met ons samen. Hij neemt het niet zomaar van ons over. Hij komt ons te hulp. Wij moeten leren door de Geest de werken van het vlees te doden (Rom. 8:13). Het is een samenwerking. Onze wil wordt geleid door Gods wil. Wij vermogen alle dingen door Hem die ons kracht geeft (Fil.4:13). Het is dus een samenwerking tussen “Hem en ons”. God wil dat we de nieuwe mens worden die Hij bedoeld heeft. Daarvoor leert Hij ons de eeuwige wijsheid. Het begin van de wijsheid is de “vreze des HEEREN” (Spr.9:10). God wil ons graag leiden en vraagt van ons een hart dat wil leren. Jezus was een leerling die elke morgen met Zijn Vader sprak om de dag te vullen voor Hem (Jes.50:4).

**Zaterdag 22 mei**

### Het Woord aan het woord



Gebedsvrienden, we zijn beland in het weekend van Pinksteren. Mag ik vragen dat je vandaag de toespraak van Petrus in Handelingen 2 een paar keer rustig doorleest.

De volgende zaken vallen me op in deze toespraak.

Wat me ten eerste treft, is dat Petrus weinig te vertellen heeft over zichzelf en geen eigen inzichten deelt met de menigte. Neen, hij laat volop het Woord (meer specifiek:

- \* Er wordt vaak negatief gesproken. (Lees Kol. 4:5-6.) Bid: Here, dat mijn mond gebruikt mag worden om levenwekkende woorden te spreken (Ps.19:15).
- \* Alleen Jezus kan verandering brengen en wij als we op Hem lijken. Vraag Gods Geest je te tonen waar je mag groeien tot Zijn beeld. Geest van God, werk in mij en verander mij naar het beeld van Jezus.
- \* Bid voor de leiders van Gods gemeente. Dat ze zodanig mogen leven dat Jezus de leiding heeft in alles wat in Zijn Lichaam gebeurt.



### Dieper graven

Jezus is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15). Wij zijn geschapen naar Gods beeld (Gen.1:27). Door geënt te zijn op de Wijnstok, veranderen wij naar het beeld van God (2 Kor.3:17-18 en 4:4-6). Gods diepe verlangen is ons gelijkvormig te maken aan Zijn Zoon (Rom. 8:29). Ervaar je dat je groeit naar Hem toe? Is er in jouw levenshouding een verandering te bespeuren waar je zelf verwonderd over bent, omdat je vrucht van de Geest mag dragen?

## Zondag 16 mei

### Vrucht van de Geest



Het is een voorrecht dat we de vrucht van de Geest mogen dragen. Het is niet onze prestatie die we tentoonspreiden, maar Jezus' overwinning. We verwonderen ons daarom over wat wij zelf mogen doen. We mogen vruchten geven aan anderen die voor ons ook verbazingwekkend zijn. Hoe kan ik dat? Veel vrucht dragen betekent dan ook nederig wandelen in verwondering.

Paulus beschrijft de vrucht van de Geest (Gal. 5:22). In tegenstelling met de werken van het vlees, die veelvoudig zijn, is de vrucht van de Geest slechts één vrucht. In die ene vrucht zit dan ook alles. Hij bestaat uit negen verschillende facetten. Omdat het één vrucht is, groeien die facetten tegelijk. Je kunt niet vriendelijk zijn en als je alleen bent, telkens je zelfbeheersing verliezen. Alle negen facetten groeien gelijktijdig. Wanneer we in het openbaar vriendelijk zijn, maar thuis onze beheersing voortdurend verliezen, gaat het niet om vrucht van Gods Geest, maar om werken die wij nabootsen. We kunnen immers een vriendelijk karakter hebben.

De vrucht bestaat uit 3 x 3 delen. De eerste drie zijn persoonlijk aan de gelovigen geschonken: "Liefde, blijdschap en vrede". Die drie zijn voor ons. We ontvangen die uit genade. De middelste drie zijn: "Lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid". Deze drie vormen een innerlijke houding, waardoor de naasten worden gezegend. Gods liefde mogen we dus doorgeven aan anderen. Pas als we dit leren, wordt ons karakter gevormd en krijgen we de laatste drie: "Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing". Dit zijn blijvende karaktertrekken die groeien naar het beeld van Jezus. Wanneer wij egoïstisch omgaan met Gods gave en dit dus voor onszelf houden, zullen we niet groeien. We worden gezegend om te zegenen.

Gods opdracht te ontsnappen. Hij is gebonden geweest aan één plaats. Ook werd Hij moe en kreeg Hij honger. Zijn almacht heeft Hij nooit gebruikt om Zichzelf te verdedigen. Ook heeft Hij Zijn alwetendheid afgelegd bij Zijn proces. Hij wist alle details van Zijn belagers. Hij heeft dit nooit gebruikt. Het enige wat Goddelijk was, is Zijn eeuwige liefde. Alhoewel wij nooit zo diep kunnen gaan als Hij, is het wel een voorbeeld voor ons. Jezus kon dit omdat Hij wist dat God Hem van harte liefhad (Joh.13:2-4).

## Donderdag 20 mei

### Jezus tot in elke vezel van je wezen



Lees vandaag een paar keer het prachtig gebed dat Paulus neerschrijft in Efeziërs 3:16,17, "opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont."

Ik zeg het wel eens ludiek in een gesprek: "Midden de jaren '80, op het einde van het middelbaar onderwijs, ben ik 'besmet geraakt' met Jezus, en ik ben daar nooit meer vanaf geraakt" 😊. Sinds die tijd heeft Jezus – dag na dag – elke vezel van mijn wezen, van mijn bestaan doortrokken. En het is een "besmetting" waar ik ook nooit meer vanaf wil!

En wat leert Paulus ons? Hij leert ons dat het de Geest is die Jezus laat woning maken in ons hart, in ons leven. Het woord "wonen" dat de apostel hier gebruikt is een heel sterk woord. Het betekent letterlijk "diep woning maken", "zich vestigen", "gedurig verblijven". Het is dus geen vluchtig bezoek van de Heer, neen, Hij wil graag blijvend doordringen tot in het diepste van wie we zijn. Gods Geest verlangt er naar heel dicht bij je, ja in je te zijn. Het is een gedachte die me stil maakt. En ook heel nederig: de Almachtige wil woning maken in een klein pierke, een zondig mens als ik.

Jezus tot in elke vezel van ons. En Gods Geest als een Geest van dichtbij. Paulus schrijft hierover: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?" (1 Kor.3:16) Het is dezelfde gedachte. Laat dit eens goed tot je doordringen. De Vader is in de hemel. Maar God heeft die derde Persoon van de Drie-eenheid gestuurd om woning te maken in het diepste van jouw en mijn leven.

En wat geeft dat tot heerlijk gevolg? Het betekent dat ik kan stoppen met in eigen kracht een heilig leven te leiden. Ik heb het ondervonden: telkens ik zelf probeer meer te gaan lijken op Jezus, is dat een weg van frustratie, ontmoediging, teleurstelling. Maar ik hoef het niet in eigen kracht te doen. God heeft zijn Geest om die reden in mij geplaatst. God gaat zijn Geest (als een zegel) diep in mij inprenten... omdat Hij verlangt dat zijn Zoon in mijn leven rijkelijk tot uitdrukking komt.



### Samen bidden

Dank U Heer, het is het voorrecht van elke gelovige dat U, de levende Jezus, door uw Geest in ons woning maakt (zich gaat vestigen). U heeft ervoor gekozen om heel dicht bij me, ja zelfs in me te zijn. Die gedachte, die ervaring, die realiteit maakt me stil en diep dankbaar.

Als je tot me laat doordringen dat de Heilige Geest je als een zegel beschermt – een heilig zegel dus, dan begrijp je meteen ook heel goed wat Paulus schrijft in Efeziërs 4:30, “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.”



### Samen bidden

Spreek de dagtekst (Ef.1:13) een paar keer uit, rustig en hardop.

Dank God dat Hij je met zijn Heilige Geest verzegeld heeft! Je bent van Hem, en je mag leven onder zijn beschermende vleugels. Wat een geruststelling.

Spreek je verlangen uit om zo te mogen leven, in denken en doen, dat je Gods Heilige Geest niet bedroeft.

Als er tijdens deze overdenking, of tijdens het bidden, zaken naar boven komen die niet naar Gods wil zijn, neem dan nu de tijd om ze te belijden. Hij staat klaar om je te vergeven (Ps.86:5). Bij de Heer krijg je telkens een nieuwe kans!



### Dieper graven

Een zegel bestond in de oudheid uit een naam of tekening die ingedrukt werd in een zachte stof, zoals was. Eens die stof gehard was, bleef de indruk van het zegel permanent aanwezig. Zegels werden vroeger gebruikt als teken van authenticiteit en autoriteit (koninklijke brieven bijv.). Ook contracten werden soms verzegeld en boeken om ze te beschermen. Tenslotte konden zegels ook gebruikt worden om eigendom aan te tonen.

In de Bijbel kan je van elk van deze toepassingen voorbeelden vinden. Een zeer mooie toepassing van het zegel vind je in het boek Openbaring.

- De boekrol in hoofdstuk 5 is verzegeld met Gods zegel... daarom mag/kan zij enkel opengemaakt worden door zijn Zoon, het Lam.
- Het zegel is een beschermend zegel... de volgelingen van Christus zullen een zegel krijgen (7:3), dat hen zal beschermen tegen de rampen die over de aarde komen.

## Dinsdag 18 mei

### Gods Geest geeft je hemelse wijsheid



Wat een diepte ligt er in Paulus' brief aan de Efeziërs. Ik wil vandaag graag nog twee van zijn gebeden met jullie onder de loep nemen.

In hoofdstuk 1 zie je hoe gebed en Geest heel nauw samen gaan. Efeziërs 1:16,17, “... houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.”

Paulus bidt niet alleen dat we wijsheid en openbaring mogen ontvangen om Jezus beter te leren kennen – nee, zijn gebed is nog veel krachtiger. Hij bidt dat we de Geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen. (Bemerk ook hier weer hoe de Geest niet naar zichzelf verwijst, maar naar Jezus).

Het is een gebed dat me heel dierbaar is... gewoon omdat ik ervaar hoezeer ik – van dag tot dag – dit krachtige werk van Gods Geest in me nodig heb.

In eerste instantie bid ik dat Gods Geest me beter de diepte leert zien van wie Christus is, wat Hij voor mij gedaan heeft, wat zijn plannen zijn met deze wereld. Maar ik heb deze hemelse wijsheid ook nodig als ik me afvraag:

- Wat zijn Gods plannen voor me? Voor mijn gezin?
- Wat is mijn plaats als christen in mijn job?
- Wat kan mijn inbreng zijn in het leidersteam van de plaatselijke gemeente?

Ik heb al gauw allerlei eigen inzichten en plannen..., maar hoe goed is het om vaak tijd te nemen om te luisteren naar de stem van Gods Geest in al deze domeinen van mijn leven.



### Samen bidden

Ook vandaag nodig ik je uit de tekst uit Efeziërs 1 een paar keer luid en rustig uit te spreken.

- *Christus*: dank God dat zijn Geest je een scherper zicht wil geven op wie Jezus is. Vraag ook de Heer dat zijn Geest je zal toerusten, je zal helpen groeien in de kennis van Jezus.

*“Op Goede Vrijdag en Pasen zie ik Christus voor me, aan het Kruis en opgestaan uit het graf. Maar op Pinksteren besef ik opnieuw, Christus is in me.” Hier ligt het geheim van deze ‘Geest van Jezus’ in besloten.”* (R.A. Torrey).

- *Jouw leven*: op welke gebieden in je leven heb jij wijsheid nodig? Misschien moet ik eerder vragen: zijn er gebieden in je leven waar je Gods wijsheid niet voor nodig zou hebben? Sta je voor moeilijke beslissingen? Zijn er dingen waar je tegenop ziet, gewoon omdat je niet weet waar of hoe eraan te beginnen? Breng deze dingen specifiek in gebed. We hebben als christen het heerlijke voorrecht een hemelse Leraar te hebben, die ons onderwijst, raad en inzicht wil geven. Vraag God dat Hij je door zijn Geest wijsheid zal geven – in alle kleine en grote dingen die God vandaag weer op je pad zal brengen, zodat je weer verder kan.



### Dieper graven

Wat een rijkdom aan onderwijs over de Heilige Geest vind je in deze brief.

In Efeziërs 3:14-16 zie je opnieuw een biddende Paulus, “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens.”

Neem vandaag je Bijbel en een concordantie (of de zoekfunctie op je tablet Bijbel). Doorloop eens het onderwijs van Paulus in die prachtige Efezebrief, en zoek alle verzen op waar de apostel spreekt over de Heilige Geest. Overdenk ze rustig en breng ze nadien als een persoonlijk gebed tot God.