

Ik wil deze tiendaagse op de Pinksterdag met deze gedachte afsluiten. De Geest heeft ook volop de gemeenten op het oog... Hij wil spreken tot jou ... en jou ... en jou ... en mij samen!

Tenslotte, weet je wat zo sterk is aan die terugkerende oproep om Gods Stem te verstaan? Telkens staat erbij, "wie overwint". Er is in elk van die zeven brieven een heerlijke belofte voor de overwinnaars weggelegd!

Genoeg geschreven, laat ons bidden!



Samen bidden

Nemen we als christenen – juist in deze woelige periode – voldoende tijd om Gods Woord te bestuderen, stil te zijn, samen te bidden en te luisteren naar die (vaak stille) stem van de Heilige Geest?

Ik geef een aanzet om, vanuit die zeven brieven, samen te bidden;

- Vader, het is vandaag Pinksteren. Ik dank U voor het hemelse geschenk wat U ons gezonden hebt. Uw Zoon is terug naar de hemel gegaan. Maar uw Geest is gekomen, om woning te maken in onze levens, in onze gemeenten.
- Vader, ik dank U zo dat U ons niet in het ongewisse laat in deze snel veranderende tijd. Uw Geest wil ons onderwijzen, Uw Geest wil ons de weg tonen. Uw Geest heeft een woord voor de gemeente (voor "ons") waar ik toe behoor (voor "mij"). Dank U.
- Heer Jezus, vergeef ons als we onze "eerste werken" uit het oog verloren zijn (Efeze en Pergamum). Geef mij een gewillig hart om dingen die verkeerd zijn op te ruimen en me met nieuwe volharding toe te wijden aan U.
- Vergeef ons Heer, misschien zijn we half in slaap gevallen (Sardes). Heer, ik wil niet onvoorbereid zijn als U terugkeert. Ik wil wakker zijn, klaar zijn, met mijn lamp gevuld met uw Geest.
- Vader, is er lauwheid in onze levens (Laodicea)? Maak ons opnieuw vurig voor U, vurig om over U te spreken. Uw Geest wil ons krachtig maken om te getuigen – net zoals Hij dat deed bij de apostelen. Help mij Jezus, om niet steeds alleen met mijn eigen leventje bezig te zijn, maar geef me een nieuwe "drive" om te vertellen over U aan mijn burens, mijn familie, mijn collega's.
- Maak me moedig Heer, mocht er lijden komen (Smyrna), om dit lijden te dragen. Uw sterke Geest zal me schragen. Ik bid dat ik het geloof zal vasthouden en uw naam zal blijven verkondigen (Pergamum).



Dieper graven

Neem de komende dagen de tijd om zelf rustig de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 te lezen. En als je kan, lees ze eens voor aan je partner, of aan een goede vriend.

Wil de Geest ook iets tot jou, tot jullie, tot jouw gemeente zeggen? Word stil, zodat je zijn zachte stem kan verstaan. Breng de dingen die Hij je leert vervolgens (samen) in gebed.

Heel erg bedankt dat je hebt meegebeden!

Tien dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren



Mei 2021

Wim Moreels
Wout van Wijngaarden

het profetische Woord) spreken. Zijn toespraak staat bol van citaten uit het OT. Dit illustreert prachtig hoe de Heilige Geest te werk gaat; Hij brengt de dingen van de Heer in herinnering, en legt ze uit (Joh.14:26). Je ziet hier – in de praktijk – gebeuren wat Paulus ons leert: wie vervuld zijn met de Geest, zullen “tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen spreken” (Ef.5:19). Het is een bijzondere aanmaning voor (internet)predikers die vooral hun eigen verhaal brengen... en zo weinig Gods Woord laten spreken.

Mensen die vol zijn van Gods Geest vertellen niet veel over zichzelf. Ze willen vooral over de Heer vertellen. Dit is ook heel begrijpelijk, gezien de Heilige Geest ernaar verlangt over Jezus te getuigen (Joh.15:26; 16:14). Hoe prachtig zie je dat ook gebeuren als Filippus door de Geest naar de kamerling gestuurd wordt (Hand. 8) ... en vanuit de Schrift aan deze man Jezus predikt (vers 35).

In Handelingen 2:33 lezen we, “Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.” We zien hier gebeuren wat Jezus reeds beloofde; Hij zou zijn discipelen niet als wezen achterlaten, maar de Vader zou de Geest geven als tweede Trooster. Onze God is al ons vertrouwen waard! Wat Hij beloofd heeft, komt Hij ook na. Ik prijs U hiervoor Heer.

Wat me ten slotte nog opvalt is de duidelijke oproep tot bekering; nadat de Geest zijn werk gedaan heeft om het Woord te laten spreken... doet de Pinkster-Geest zijn werk van “overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel” (Joh.16:8). De toehoorders beseffen heel goed dat ze tot bekering dienen te komen.

Hierbij aansluitend, in vers 36, lezen we: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft”. Ik leer hier dat Jezus én onze Redder én onze Heer wil zijn. Tot bekering komen is slechts stap 1, nadien volgt een leven van elke dag – met vallen en opstaan – om ons toe te wijden aan Hem, en Hem de Heer van ons leven te laten zijn. Heb je er trouwens al eens bij stilgestaan dat jouw bekering wel een duidelijk startpunt heeft, maar... geen eindpunt meer heeft. Jouw nieuwe leven in de Geest zal eeuwig blijven duren! (2 Kor.5:17)



Samen bidden

Bid dat de Heilige Geest je een nieuwe of een grotere honger geeft naar zijn Woord (Jer.15:16). Zijn Woord zou ons dagelijks voedsel moeten zijn.

Bid dat Gods Geest je onderwijst, zodat je ook begrijpt wat je leest.

Dank God dat zijn Woord “een lamp voor je voet en een licht op je pad” is (Ps.119:105). Gods Woord wijst ons de weg!

Laat de Geest je leven doorzoeken. Hij is daar nogal goed in ☺. Deze ervaren “Zoeker” mag en kan zelfs de diepten Gods peilen (1 Kor. 2:10-11). En als de Heilige Geest zijn lamp zet op zaken die niet zo fris zijn, neem dan vandaag tijd om ze te belijden en grijp dit Pinksterweekend aan om een nieuwe start te maken.

Donderdag 13 mei – Hemelvaartsdag

De grootste ruil aller tijden



Op Hemelvaartsdag gedenken we dat Jezus naar de hemel is gegaan. Hij heeft zegenend de discipelen op aarde verlaten (Luk.24:50). Het mooiste dat de aarde ooit heeft gekend, is naar de hemel teruggegaan. In de hemel heeft Jezus de ereplaats gekregen (Fil. 2:9-11). Hij heeft daar een “Naam boven elke naam” ontvangen, door Zijn verdienste aan het kruis. Daarna heeft Hij de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Deze heeft Hij uitgestort op de aarde (Hand. 2:33).

Hij verlangt er intens naar om Zijn overwinning met de mensen te delen. Er heeft dus een grote ruil plaatsgevonden. De aarde gaf Jezus terug aan de hemel en de hemel gaf de Heilige Geest aan de aarde. De vier evangeliën beschrijven Jezus’ wandel op de aarde vóór Zijn kruisiging. Het boek Handelingen beschrijft Jezus’ komst op aarde in de Persoon van de Heilige Geest, na Zijn hemelvaart.

De komst van de Geest is de concrete invulling van de zegen die Hij bij Zijn vertrek aan de discipelen op aarde gaf. Het is volgens Jezus beter dat Hij wegging, omdat Hij aan één plaats was gebonden, terwijl de Heilige Geest Alomtegenwoordig is. Hij neemt het uit Jezus en verkondigt het aan de mensen (Joh.16:14). Nu gaat Gods Geest over heel de aarde en deelt Hij de overwinning van Jezus mee aan mensen uit alle landen.

Harten die vaak onbereikbaar zijn – harde, gewonde, misleide harten – overtuigt en geneest Hij met Gods liefde. Hij wil met iedereen een grote ruil maken. Hij wil de schuld van de zonden op Zich nemen en de prijs betalen en die vergeven en wil Zijn gerechtigheid mededelen. Zo wordt de hemel geopend voor ieder die gelooft.



Samen bidden

- Here God, Uw Geest gaat over de hele wereld (Hand.1:8). Wilt u in alle volken en landen uw gemeente bouwen en vervullen met Uw Geest.
- Laat jouw gedachten gaan over alle landen die je kent en vraag of Gods Geest mag werken in de harten van de inwoners. Bid voor genezing en vernieuwing. Mijn gedachten gaan vaak naar Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Nigeria, Kenia, Soedan, Eritrea, Jemen, Libië, Syrië en Israël.
- Bid dat je vervuld mag worden door Gods Geest en een zegen mag brengen van Jezus voor je naasten.
- Strek je uit naar de overwinning over zonden en schuld in je eigen leven.



Dieper graven

We hebben een beschrijving van de bediening van Jezus op aarde in de Evangeliën vóór Zijn kruisiging. De bediening van Jezus door de Heilige Geest wordt beschreven in het boek Handelingen en de hemelse bediening van Jezus in Hebreëën. Deze brief toont dat Jezus groter is dan engelen, dan Mozes, Aaron of Jozua. Al deze personen staan ten dienste van Hem. Hij is gegeven aan de gemeente (Ef. 1:22-23). Hier zien we het belang van Gods gemeente in Zijn ogen. Wie is Hij nu voor Zijn gemeente? (Hebr.4:14-16, Rom.8:14 en 1 Joh. 2:1)

Dank de Vader, dat zijn Geest een “diepe indruk” wil nalaten in je leven. De vertaling van het zendingsbevel in de *Complete Jewish Bible* (CJB) door David Stern is in dit verband heel mooi: “Therefore, go and make people from all nations into talmidim, immersing them into the reality of the Father, the Son and the Ruach HaKodesh,” (Mat.28:19) Wie Jezus leert kennen, en zich laat dopen (“immerse”: je volledig laten onderdompelen), begint te leven in een nieuwe realiteit (“reality”: niet een verzinsel, niet een fabel) met de Vader, de Zoon en de Geest.

Vader, mijn leven is sinds ik U ken niet meer hetzelfde, ik ben helemaal ondergedompeld, van kop tot teen, in het ware leven, het echte leven – leven door Uw Geest!

Uw Geest wil me leiden... ik spreek vandaag mijn gehoorzaamheid uit, dat ik de weg zal gaan die Hij deze dag voor me uitstippelt. Ik wil zijn als Henoch... – Wat kenmerkte zijn leven? We weten haast niets van hem, enkel dat er tweemaal staat: “Hij wandelde met God” (Gen.5:22, 24). Heel eenvoudig en toch zo allesomvattend! Henoch was een gelovig mens. Hij leefde elke dag met God, praatte met Hem als met een vriend. Zonder God deed hij niets. Moest hij keuzes maken, ergens over beslissen, dan overlegde hij met God. Zo leefde Henoch met God, wandelde van dag tot dag met God. – Zo wil ook ik Heer, vandaag wandelen door uw Geest: eenvoudig en allesomvattend.



Dieper graven

1. De Heilige Geest is de Geest van Christus (Rom.8:9), de Geest van Jezus Christus (Fil.1:19), de Geest van Jezus (Hand.16:7), de Geest van Zijn Zoon (Gal. 4:6). Als die Geest van Jezus in ons woont, dan verlangt Hij ernaar Jezus ten volle in ons tot uitdrukking te laten komen.

Mag ik hier ook een vergelijking maken met Lukas 1:35, “En de engel antwoordde en zei tegen haar [Maria]: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerehoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden”. Net zoals het de Heilige Geest is die letterlijk en lichamelijk Jezus Christus gevormd heeft in de schoot van Maria, zo wil de Heilige Geest in ons leven Jezus “vorm geven”.

2. Gods Geest is een Geest van dichtbij. Ik moet hier ook denken aan de schepping waarbij God de Geest, de “ruach”, in Adam blaast. Gods Geest die gans dat lichaam van (de nog levenloze) Adam doorwaait, en hem zo tot een levende mens maakt. Vergelijk ook Johannes 20:22.

3. God woont in je, Hij is 24/7 “God in residence”. Hij gaat overal met je mee, wil graag betrokken worden in alles wat je doet, kent elk van je gedachten. Is dit iets wat je vrede, vrijheid geeft? Of is deze gedachte eerder een beetje “scary” voor je?

Vrijdag 21 mei

De Geest, onze dagelijkse Helper



Een van de meest geliefde teksten in het NT zegt dat God alle dingen doet medewerken ten goede (Rom.8:28). Deze tekst wordt voorafgegaan door de mededeling dat de Heilige Geest onze zwakheden te hulp komt. Wanneer wij niet meer weten wat we moeten bidden of wanneer wij denken te weten wat God moet doen en dat dan van

lijkt, gaan mijn gedachten alle kanten uit, behalve naar de “dingen van Boven”. Ik dank U dat Uw Geest me dan een halt toeroept. Geef me een gewillig hart om die Stem te horen, en ze niet buiten te sluiten.”



Dieper graven

De Geest is ook een getuigende Geest. Hij zoekt niet de aandacht op Zichzelf te vestigen... Hij verlangt ernaar een “richtingaanwijzer” te zijn naar Jezus Christus. Je ziet dit reeds bij de doop van Jezus... Wanneer Gods Geest uit de hemel neerdaalt (in een lichamelijke gedaante nota bene), komt er een hemelse stem die niet zegt: “Dit is Mijn Geest...”. Neen, in die doop wordt de spotlight op Jezus geplaatst: “Dit is mijn Zoon...” (Luk.3:22).

“Als Gods Geest ons vervult, dan helpt Hij ons om geestelijke waarheden ten volle te begrijpen – vooral deze waarheden die slaan op Christus.” (R.A. Torrey).

Lees in dit verband ook Johannes 15:26.

Zaterdag 15 mei

Water wordt wijn



Jezus’ eerste wonder deed Hij op een bruiloft. Hij veranderde daar water in wijn (Joh.2:9, 11). Het is heel bijzonder dat Hij op zo’n hoogdag aanwezig is en daar het wonder verricht. Johannes meldt ons dat Hij dit gedaan heeft als: “begin van Zijn tekenen”. Het was inderdaad het eerste, maar het betekent meer. Hij deed dit als een principe. Hier toont Hij het patroon van hoe Hij werkt. Dit teken is een voorbeeld voor alle wonderen. Hij maakt van water wijn: dat wat kleurloos en smaakloos is, verandert Hij in een kleurrijke wijn met de volste smaak.

Vlak voor Zijn sterven vertelt Jezus de gelijkenis van de wijnstok met de ranken (Joh.15). De Vader is de Landman, en Jezus de Wijnstok waar de ranken op geënt zijn. Aan de ranken komt er vrucht. Het water dat door de wortels van de Wijnstok naar boven gestuwd wordt, wordt veranderd in rijpe druiven vol heerlijke wijn. Als wij in de Wijnstok blijven, zal ons leven vrucht dragen waardoor anderen worden gezegend.

Hoe meer vrucht we dragen, hoe dieper de rank zal doorbuigen onder het gewicht. Het maakt ons dus nederig, de vrucht is immers niet onze vrucht, maar die van Hem. Wij mogen de vrucht van de Geest dragen, die Jezus in ons leven zichtbaar maakt. Dat is een groot privilege. De Vader verlangt er naar dat wij veel vrucht dragen (Joh.15:8). Om dat te bereiken, zullen wij vooral in Hem moeten blijven. Wijzelf kunnen deze vrucht nooit maken. Het is een wonder dat de Heilige Geest in ons bewerkt. Anderen worden dan gezegend door Hem die ons zegent. Zo wordt de Vader over de hele wereld verheerlijkt.



Samen bidden

* Bid concreet voor mensen die je kent en die lijden. Dat Jezus Christus hun leven tot een vreugde mag maken voor henzelf en voor anderen. Denk na hoe je hen kan dienen vanuit de vrucht van de Geest

Woensdag 19 mei

De Heilige Geest en Jezus



Jezus Christus is naar deze wereld “gekomen” (Mat.5:17). Dat betekent dat Hij vóór die tijd bestond. Hij is eeuwig en kwam onder ons wonen. Toen Hij gedoopt werd, kwam de Heilige Geest op Hem in de vorm van een duif. Die Geest heeft Hem naar het kruis geleid (Hebr. 9:14). Jezus was onderworpen aan Gods Geest en wandelde met de Geest. Hij deed volkomen de wil van de Vader.

Na de doop werd Hij door de Geest geleid naar de woestijn (Luk.4:1). Daar werd Hij verzocht. Toen Hij de verzoeking had doorstaan, kwamen de engelen Hem eren. Daarna keerde Hij in de kracht van de Geest terug naar Galilea (Luk.4:14). Jezus had een roeping. Daartoe was Zijn leven in Gods hand en leidde de Heilige Geest Hem in alles wat Hij deed.

Die leiding van boven zocht Hij voortdurend, daarom ging Hij vaak in gebed. Hij zocht dan een eenzame plaats op (Luk.4:42). Daar was Hij alleen met de hemelse Vader die Hem onderwees. Het is heel bijzonder dat Jezus in gebed gaat. Hij is immers de eeuwige Zoon. Juist daarom was de gemeenschap met de Vader noodzakelijk. Mensen die dicht bij God leven zijn vaak in gebed. Ze mogen grote dingen doen omdat ze een kanaal van Hem zijn. Daarvoor moeten ze luisteren naar Zijn stem.

Wat een voorbeeld voor ons. Wanneer wij vervuld willen zijn met Gods Geest, zullen we vol moeten zijn van de woorden die Hij spreekt. Daarvoor is stilte met God noodzakelijk. Als Jezus dit deed, hoeveel te meer zullen wij dit nodig hebben, die midden in een hectische wereld leven. De opdracht om vervuld te worden door Gods Geest, komt na de opdracht om te trachten Zijn wil te verstaan (Ef.5:17-18).



Samen bidden

In 1 Petrus 2:21 worden we opgeroepen in de voetstappen van Jezus te treden. Wat benadrukt Petrus over Jezus' wandel? (v. 22-23) Bid dat we in Zijn voetsporen mogen wandelen.

In Johannes 13:14 zegt Jezus dat Hij ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij zouden doen wat Hij heeft gedaan. Jezus was nederig en waste de voeten van zijn naasten. Laten we Hem volgen in ons gezin, op ons werk en in de gemeente!

Paulus roept ons op zijn voorbeeld te volgen (1 Kor.11:1) Over welke zaken heeft hij dan zojuist gesproken? Overdenk je leven en vraag Gods Geest om jouw leven door Paulus te laten inspireren.



Dieper graven

Jezus is de eeuwige Zoon van God die naar de wereld is gekomen (Joh.3:16). Toen Hij mens werd, heeft Hij zijn goddelijkheid niet afgelegd, maar Hij heeft bewust geen gebruik gemaakt van die unieke positie (Fil.2:5-7). Hij heeft het “Gode gelijk zijn” niet als een middel gebruikt om aan



Samen bidden

Here God, als ik mijn leven overzie, wordt het gekenmerkt door mijn eigen werken. Vul mij met uw liefde, blijdschap en vrede, zodat ik een leven mag kennen dat overvloedig naar de ander.

Here God, mag mijn leven voor mijn medemens aangenaam zijn. Geduld is vaak ver weg van mij. Het maakt mij vaak onvriendelijk zodat ik geen goede bijdrage lever. Vergeef mij en leer mij te leven vanuit Uw overvloed.

Here God, breng een standvastige Geest in mij. We bidden met David: Ps.51:11-15.



Dieper graven

De gaven van de Geest worden ons gegeven als gereedschappen om Gods werk te doen. De bedoeling is om daarmee de Vrucht van de Geest te dragen zodat anderen gezegend worden. De gaven hebben de neiging om ons trots te maken (1 Kor.12:14-17). De vrucht echter zoekt zichzelf niet, maar zoekt de ander (1 Kor.13:4-5). Als we ons uitstrekken naar Gods gaven om daarmee ons imago op te krikken, zullen we verwarring stichten (1 Kor.13:1). Wanneer we Gods gave inzetten om anderen tot zegen te zijn, zullen we zelf minder worden en Hij zal groeien in ons (Joh.3:30).

Maandag 17 mei

God legt zijn Geest als een heilig zegel rondom je



Ach, ik houd van boeken. En toen ik verliefd werd op mijn vrouw Kristien bleek al gauw dat ook zij houdt van boeken. Overal in ons huis liggen boeken, staan boekenkasten, om maar te zwijgen van mijn tablet, tjokvol met e-books (die nemen gelukkig niet zoveel plaats in ☺). En om een of andere reden, telkens Pinksteren in de lucht hangt, voel ik weer het verlangen om een boek te gaan zoeken dat onderwijst over de Heilige Geest.

Maar belangrijker dan boeken over Gods Geest, is het Woord zélf te openen. Soms denken we dat er alleen in het evangelie naar Johannes veel te leren valt over de Heilige Geest. Maar als je de brieven van Paulus doorloopt... wat had deze man veel te vertellen over Gods Geest. Hoe zeer moet zijn “kennis van” en zijn “leven met” doortrokken zijn geweest van de Heilige Geest!

Vandaag wil ik met jullie een “Heilige Geest vers” uit de Efezebrief overdenken. Efeziërs 1:13, “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.”

Verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Op het moment dat je christen wordt, legt God blijkbaar een “zegel” rondom je leven. En niet zomaar een zegel, het is de verzegeling met zijn Geest... Dus geen verzegeling met “iets”, maar met iemand, God zelf! Hoe sterk is deze gedachte, God drukt zijn zegel op me, en belooft daarmee dat Ik (jij) voortaan van Hem ben, Zijn eigendom (zie ook 1 Petr.1:18,19). Dit zegel toont ook: God staat garant dat Hij me voortaan zal beschermen (zie Joh.10:27-29).